

Het boek Gestoord



Onlangs verscheen het boekje Gestoord. In dit boekje vertellen drie jonge mensen over hun stoornis. Raoul is depressief, Fatima hongert zichzelf uit en Herman ziet dingen die er niet zijn. Ook vind je in dit boekje informatie over andere psychische problemen. Daarnaast krijg je antwoord op de volgende vragen: hoe is het om een psychische stoornis te hebben? Hoe ga je met mensen om, die een psychische stoornis hebben? En waarom is het eigenlijk belangrijk, dat er instellingen zijn zoals een GGZ informatiepunt? Er staan ook leuke verhaaltjes in voor liefhebbers van striptekeningen. Achter in het boekje staan adressen voor als je hulp zoekt, voor jezelf of anderen. Aan te bevelen voor jong en oud.

Elisa Otur

*Gestoord – Arjen Bergman, Steven Dupré, Roos Reerse en Wouter Kusters.
Uitgegeven door GGZ informatiepunt Leiden, 2008, € 7,50.
ISBN 9789047702016*