

Bridget Jones

Bridget Jones. Een film waar de meeste mensen het over hebben. De derde film is weer uit. Een vrouw van boven de 30 die worstelt met de meest typische gebeurtenissen des levens. Een tijdschrift staat er vol van. Veel vrouwen zullen zich met haar kunnen identificeren. Daar het coming out day is geweest, kom ik er nu ook maar voor uit. This is me. Autien, één van de Nederlandse aliassen van een typische Bridget Jones. Ik pas helemaal in het plaatje: 30+, single, (veel) slechte gewoonten, alleen mijn gewicht weet ik niet, maar ik weet zeker dat mijn BMI niet goed zal scoren. Ik heb altijd goede voornemens. Niet te veel drinken bijvoorbeeld. Lukt prima als ik zwak, ziek of misselijk ben, katterig of een kuurtje heb. Niet te laat maken kom ik ook na. Ik maak het dan rustig vroeg. Lees: de zon op zien komen en de vogels horen zingen onderweg naar huis na een gezellig ontbijt bij de McDonalds. Hey, waar zal dat overgewicht toch vandaan komen? Ik sport heus wel. Met vlagen heb ik een sportverslaving. Maar zo gauw mijn drukke werk en sociale leven gaat overheersen komen in mijn rustige perioden lange banksessies voor. Onhandig, ik? Ja oké, ik heb altijd wat tussen mijn tanden. Vlek op mijn winterjas die ik een heel seizoen niet heb aangehad. Ik moet nooit

omkijken tijdens het lopen want er duikt altijd wel ineens een lantaarnpaal op. Mijn haar staat vaak alle kanten op behalve de goede (coupe in de wind) en tijdens een date heb ik het voor elkaar gekregen om saus op mijn voorhoofd te smeren. Waar ik thuis pas achter kwam. Je begrijpt....nooit iets geworden. Of ik kom tijdens een single event binnenvallen omdat ik een hoge drempel over het hoofd zie. Ben soms een spraakwerval (soms?). Oké, te vaak. Als ik stil ben gaan mensen zich zorgen maken. Hoe is mijn liefdesleven? Mijn wat? Geloof me ik ben net als Bridget hopeloos. 'Don't wanna live all by myself anymore', maar dat gaat vast nog wel even duren. Meer dan 1 man tegelijk leuk gevonden. Gelukkig zijn ze nooit met elkaar vechtend de fontein ingedoken. Al zal het leuk zijn om dat eens mee te maken. En uiteraard val ik (te) vaak op de verkeerde. Issues noem ik dat. Ik houd geen dagboek bij van mijn onhandige momenten, maar als ik de boeken/filmreeks mag geloven kan ik daar rijk mee worden. Na al die punten vraag ik me af of ik me kan identificeren met die films of dat ze mij in mijn leven hebben achtervolgd. Voor een vervolg wil ik ook best even model staan. Ik ben weer bijna jarig en behalve de jaren, stapelt de rest zich ook nog op. Ik noem het maar levenservaring. Maar ik weet één ding zeker. Met mij hoef je je nooit te vervelen. Toch?

Autien

