

Trotse Vogel

Ik ben een trotse vogel

Vliegend over lila wolken
Zwevend over zuchtjes blauw
Op mijn eigen stukje hemel
Zwemmend in een zee van dauw

Ik ben alleen
Maar ben niet eenzaam
Weet niet waarheen
Maar wel waarom

In de stilte van dit luchtruim zing ik:

Vogels
Trotse vogels
Slaat uw wijde vleugels uit
En vul de wind met harmonieën
Een samenzang van speels geluid

Tanja